



Dankbaar aandenken aan

de heer

Roger Dejaeghere

echtgenoot van mevrouw Lydie Bytebier

Geboren in Waregem op 25 april 1947 en er van ons heengegaan
in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis op 24 april 2021.

**De afscheidsdienst rond de urne vindt plaats in beperkte kring
in aula "Vanhoutteghem Funerals" in Waregem op woensdag 5 mei 2021.**

Wie de plechtigheid wenst te volgen via livestream kan dit aanvragen via:
www.vanhoutteghemfunerals.be —>rouwberichten —>Roger Dejaeghere —>livestream.

Zijn urne zal thuis in zijn vertrouwde omgeving een speciaal plaatsje krijgen.

*Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het uitvaartcentrum,
bewaars het beeld van Roger in uw fijne herinneringen.*

Hij blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Lydie Bytebier,

zijn echtgenote;

Xavier en Evelyne Marysse - Dejaeghere,
Wouter en Yasmine Vanwassenhove - Marysse en Marie-Lynn,

Bjorn en Bieke Van Hoolandt - Dejaeghere,

zijn kinderen, kleinkind en achterkleinkind;

Pitou ,

zijn trouwe viervoeter;

Zijn broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
van de families: Dejaeghere - Van Kwikenborne en Bytebier - Baert.

*Onze oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Patrick Derycke, thuisverpleegsters Sylvie,
de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem.*

Rouwbetuiging: Familie Dejaeghere - Bytebier
Desselgemseweg 59 - 8790 Waregem.
Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be

Hallo pépé, opa,

*Ik bel je op, ieder uur, iedere seconde van de dag.
Geen stem die opneemt maar m'n hart die praat.
Onze harten spreken met 1001 mooie dingen over jou.
Super pépé en hartverwarmende opa,
ben je, was je en zal je eeuwig zijn.
Fantastische verhalen heb je met je eigen parker
op de bladzijden van het leven geschreven.
Nooit meer aan de schoolpoort,
maar voor altijd diep van binnen.
Ik schrijf geen vaarwel want in ieder van ons hartje
bons je verder door het leven mee.*

Yasmine en Marie-Lynn

De familie dankt u voor uw blijken van steun bij het heengaan van Roger.

Zonder jou,

*Dat pijn zo'n pijn kon doen
is mij nooit verteld.
De leegte voelt nog leger,
dan dat ik me had voorgesteld.
Het verdriet is zoveel zwaarder
dan dat ik uit kan leggen.
Ik mis je zoveel meer
dan dat ik nu kan zeggen.*



**Roger
Dejaeghere**

° 25 april 1947
† 24 april 2021

*Nooit meer hier,
maar altijd bij ons. ♥*