



*Met liefde heb je voor ons geleefd,
met liefde laten wij je nu gaan*

de heer

Paul Parmentier

echtgenoot van mevrouw Monique Nuyttens

geboren in Sint-Eloois-Vijve op 4 juni 1937 en van ons heengegaan
in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem op 31 oktober 2024.

Dit melden u:

Monique Nuyttens,

zijn echtgenote;

Etienne en Kathleen Parmentier - Van den Heede,
Dieter Parmentier en vriendin,
Margot Parmentier,

zijn kinderen en kleinkinderen;

de families Parmentier - Vanooteghem en Nuyttens - Verbeke.

*Met oprechte dank aan zijn huisarts dr. Valentin Degryse,
de thuisverpleging van I-Mens,
de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem.*

We nemen afscheid rond de urne van Paul tijdens de uitvaartdienst
in aula "Vanhoutteghem Funerals" in Waregem (Marcel Windelsstraat 19)
op **woensdag 6 november 2024 om 11.00 uur**.

(Parkeermogelijkheid: stadsparking park Casier).

Zijn urne wordt toevertrouwd aan de natuur in het urnenbos
op de begraafplaats in Sint-Eloois-Vijve.

*Er is geen mogelijkheid om Paul een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum.
We bewaren zijn beeld en de herinneringen aan hem in ons hart.*

Rouwbetuiging:

Grote Leiestraat 2/302 - 8570 Anzegem
of online via: www.vanhoutteghemfunerals.be