



Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

de heer

Michel Van de Velde

echtgenoot van mevrouw Marie-Claire Vanhoutte

Geboren in Waregem op 12 mei 1946 en er van ons heengegaan
in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis op 13 november 2020.

Stichter Elektro Industrie Van de Velde

**Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in beperkte familiekring
in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem op woensdag 18 november 2020.**

Er is mogelijkheid om de dienst te volgen via livestream vanaf 10.55 uur - <https://youtu.be/7YUV94DrG68>

Na de crematie in Kortrijk zal Michel rusten in het urnenveld
op de stadsbegraafplaats "De Barakke" in Waregem (perk 1005).

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het uitvaartcentrum, bewaar zijn beeld in uw fijne herinneringen.

Hij blijft voor altijd verder leven in het hart van:

Marie-Claire Vanhoutte,

zijn echtgenote;

Christophe en Nathalie Van de Velde - Haerens,
Emiel en Louise,

Wim en Sofie Desmet - Van de Velde,
Mylène,

Harald en Aniek Van Geluwe - Van de Velde,
Alixé en August,

zijn kinderen en kleinkinderen;

Marcel en † Simonne Van de Velde - Naessens en familie,
† Robert en Ivonne Deprez - Van de Velde en familie,
Noël en Mariette Van de Velde - Vanwysberghe en familie,

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;

De families Van de Velde - Corbanie en Vanhoutte - Calant.

*Onze oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Henk Soens
en de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem.*

Rouwbetuiging: Familie Michel Van de Velde, p/a Vanhoutteghem Funerals - Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem.
Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be

Pa, Opa, Michel,

Vrijdagavonden waren lichtpuntjes in elke week. Met de familie rond de tafel, goed bier en frisse wijn uit een Moezelglas. En een kazeke met selderzout. En we vertelden. En jij luisterde vanuit jouw armstoel. Weetjes over de buurt, evoluties in het bedrijf, resultaten van de kleinkinderen, voetbal, politiek en de lokale geschiedenis van de streek. Je voerde nooit het hoge woord. Maar je zette wel steeds met kennis van zaken de puntjes op de i. En als het over reizen ging, was je al overal geweest, al was het in gedachten. Het waren eenvoudige familiemomenten die kracht en verbondenheid gaven, waarvoor wij dankbaar zullen blijven.

Het was op een vrijdagavond, op het uur dat de stop meestal op de fles ging, dat het niet meer lukte. Je was behoedzaam geweest, berustend ook. Omringd door de warmte van je kinderen en gesterkt door de gedachte dat Oma het goed deed, verliet je ons. Geen laatste goede raad meer deze keer, geen gevatte opmerking. Geen laatste woorden. Gewoon stilte.

Michel, in gedachten zoeken we naar je laatste woorden. Maar het is wellicht de stilte die jou nog het beste omschrijft.

Was jij niet de man die vooral toehoorde alvorens te spreken? Die kalm en bescheiden enkel toevoegde wat anderen niet zegden. Wiens werkgever inspireerde om het beste uit eenieder te halen. De stille, trotse vader die soms wat onwennig zag dat het goed kwam. Die beschermende echtgenoot voor je vrouw, met wie je letterlijk nooit woorden had. Een glunderende opa die met bewondering de wereld van zijn kleinkinderen volgde.

In de luwte voelde jij je het beste. Met jouw stilte heb je ons het meest geleerd. Als de stilte over ons komt, zullen we jou herdenken Michel, dankbaar voor wie je voor ons was.

Je gezin

Wij danken u voor uw blijken van steun bij het heengaan van Michel.



Michel Van de Velde

° 12 mei 1946

† 13 november 2020

*De weg is slechts een effen pad,
de reis is wie er met je stapt.
Je was een gids, een reisgezel,
adieu Michel, vaarwel.*