



Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

Christiane Van Neder

echtgenote van de heer André Vervaecke

Geboren in Gent op 26 november 1941 en omringd door haar geliefden,
rustig heengegaan in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem op 24 april 2021.

Gewezen voorzitter Missicomit  De Biest en gewezen penningmeester 't Biesteneirke

**De uitvaartdienst vindt plaats in beperkte kring
in de Sint-Jozefskerk - Biest in Waregem op zaterdag 1 mei 2021.**

Christiane zal rusten op de stadsbegraafplaats "De Barakke" in Waregem (perk 11).

Voor een laatste groet en stil moment bij Christiane bent u welkom
in het Uitvaartcentrum "Vanhoutteghem Funerals", Marcel Windelsstraat 19 in Waregem:
dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Een rouwregister is niet toegelaten, vrijblijvend kan u een condoleancekaartje meebrengen.

Lieve echtgenote van:

Andr  Vervaecke,

Lieve mama en oma van:

Jo en Veerle Vervaecke - Allegaert,
Justine en Jeffrey, Elise,
John en Trui Vervaecke - Bonte,
Andres en Flore,
F rike en Thibault,
Robbe,
Jurgen en Inge Buysse - Vervaecke,
Odile,
Emeric,

Lieve zus, schoonzus en tante van:

de families Van Neder - Declerck en Vervaecke - Pauwels.

*Onze oprechte dank aan haar huisdokters
en de dokters en het personeel van het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem.*

Rouwbetuiging: Familie Vervaecke - Van Neder, Henri Lebbestraat 159 - 8790 Waregem.
Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be

Ma, Oma,

Je was samen met opa de veilige haven waarbij we altijd terecht konden.

Altijd bekommerd om je gezin, familie en vrienden, je liet je eigen zorgen staan.

Je had een groot hart voor iedereen en een groot sociaal gevoel voor rechtvaardigheid.

Wat kon je samen met opa genieten van een gezellig terrasje of een lekker etentje.

's Morgens vroeg al stonden de verse groentjes uit de tuin klaar voor lekkere soep en je maakte de lekkerste frietjes.

Wat gaan we dit allemaal missen, wat gaan we jou missen.

Het laatste jaar konden we elkaar wat minder zien, we wilden jullie zo goed beschermen.

Gelukkig hoorden we elkaar veel.

De laatste weken waren er van hoop en wanhoop,

je bleef zo moedig en dapper, een optimist maar het ging niet meer.

Je was de allerliefste ma en oma.

We gaan heel goed voor opa en elkaar zorgen.

Rust nu maar zacht, ooit zien we elkaar terug.

Je gezin

Wij danken u voor uw blijken van steun bij het heengaan van Christiane.



*Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.*

*Moegestreden,
maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en dapper
van ons heengegaan.*