



*Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn, maar diepbedroefd nemen wij afscheid van*

de heer

# André Cnudde

echtgenoot van mevrouw Godelieve Dhaenens

Geboren in Nokere op 1 november 1934 en overleden  
in Woonzorg "Sint-Vincentius" in Zulte op 1 januari 2021.

*Lid van Okra trefpunt 55+ en Samana*

---

**Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats in intieme familiekring  
in de Sint-Petrus & Pauluskerk in Zulte.**

Na de crematie in Kortrijk zal André rusten in het urnenveld  
op de begraafplaats in Olsene, gelegen in de Hamstraat.

---

*Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het uitvaartcentrum, bewaar zijn beeld in uw fijne herinneringen.*

*Hij blijft voor altijd verder leven in het hart van:*

Godelieve Dhaenens,

*zijn echtgenote;*

Bruno en Marleen Callewaert - Cnudde,  
Arnaud en Evelien Deprez - Callewaert, ♡,  
Mathias Callewaert en Layla Van Lerberghe,

Luc en Greetje Cnudde - Vervaeck,

Carine Cnudde,  
Bjarne Molly en Nascha De Ruyck,  
Jelle Molly en Sissy De Winter,

*zijn kinderen en kleinkinderen;*

Zijn + zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
van de families: Cnudde - Alluyn en Dhaenens - De Ketele.

*Met bijzonder dank aan de directie, het personeel en vrijwilligers van Woonzorg "Sint-Vincentius" in Zulte  
en allen die André een bezoekje brachten, goede zorgen, liefde, geluk en vriendschap gaven.*

---

*Rouwbetuiging:* Familie Cnudde - Dhaenens, Verbindingsstraat 14 - 9870 Olsene.

Online via: [www.vanhoutteghemfunerals.be](http://www.vanhoutteghemfunerals.be)

*Denk aan mij terug,  
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

*Dank om wie je bent.  
Dank om wie je bent geweest.  
Dank om wie je was.  
Dank voor alle schitterende momenten.  
Slaap zacht, je hebt het verdiend.*

*Wij danken u voor uw blijken van steun bij het heengaan van André.*



## André Cnudde

° 1 november 1934

† 1 januari 2021

*Samen waren wij één en sterk,  
nu moet één van ons voorgaan,  
maar eens komt de dag  
dat samenzijn voor altijd blijven mag.*